

PCB Johannes Post

Sportparklaan 1

www.johannespostschool.nl T: 0172-589766



VOORWOORD

Afgelopen week heeft u opnieuw een mail gekregen met betrekking tot COVID-19. Het virus dat elke dag aanwezig is. Wanneer je met mensen spreekt dan is steeds opnieuw het coronavirus onderdeel van het gesprek.

Zoals u in de mail heeft gelezen hebben wij het op de studiedag van 16 oktober gehad over Plan B met betrekking tot scenario's als een leerkracht of leerling niet op school is en wat onze mogelijkheden zijn. Wij hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft en we gewoon naar school kunnen blijven gaan. Ik ben wel erg blij dat we te horen hebben gekregen dat de basisscholen in ieder geval niet gesloten worden bij een totale lockdown.

Tijdens de studiedag hebben we ook een aantal andere thema's de revue laten passeren. We hebben met elkaar het jaarplan gemaakt: "waar gaan wij aan werken dit schooljaar". Twee thema's hebben we al tijdens de studiedag uitgelicht: Het 'werken met KWINK' en 'EDI en coöperatieve werkvormen'. Wij zullen u hierover meer vertellen in de volgende infopost.

Met vriendelijke groet,

Leonoor Sleijser

BUITENKLUSDAG

Afgelopen zaterdag is er hard gewerkt in de tuin. Veel onkruid is gewied en alles ligt er weer mooi bij. Namens ons allen heel hartelijk dank!

Geplande evenementen

6-11-2020

Museumbezoek groep 8 – digitale rondleiding

9-11-2020

NatuurWijsdag groep 5/6

11-11-2020

Museumbezoek groep 3 – kan helaas niet doorgaan (20 januari 2021 nieuwe datum)

17-11-2020

Route 8 normeringsonderzoek (groep 8)

23-11-2020

Eerste Adventsviering

Schoenzetavond - kan helaas niet doorgaan (over alternatief wordt nog gecommuniceerd)

SPONSORKLIKS

Met de feestdagen voor de deur, gaat u in deze tijden wellicht online zaken bestellen. Graag wil ik u herinneren aan de volgende link: www.sponsorkliks.nl/pcbjoannespost. U wordt via deze link naar onze webpagina gestuurd en kan dan naar de gewenste webshop. Wij krijgen alleen te zien welk sponsorbedrag we krijgen van welke webwinkel. Wat en wie er iets heeft gekocht is vanzelfsprekend niet zichtbaar. Het totale bedrag komt ten goede aan de leerlingen van de JP. Alvast bedankt!

VOORSTELLEN STAGIAIRES

Even voorstellen (Ronald):

Als nieuwe stagiair op basisschool Johannes Post wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Ronald van der Meer en woon sinds kort in Leiden.

In september ben ik begonnen met de opleiding Pabo aan de Hogeschool Leiden.

Op de woensdagen mag ik mijn eerste ervaringen als leraar opdoen in groep 3. Naast de opleiding en stage ben ik 4 dagen per week werkzaam als onderwijs assistent sport aan de VSO de Burcht te Sassenheim. Hiervoor heb ik 3 jaar buitenland ervaring opgedaan op Curaçao. Wat mij ook de kans gaf om door Zuid-Amerika reizen, hierdoor heb ik meerdere landen van het continent kunnen bezoeken. Reizen is mijn grote hobby en hoop dit nog vaak te doen.

Ik kijk er naar uit om van Juf Nicoline en de kinderen veel te leren over het leraar zijn. Het komende halfjaar hoop ik dat de woensdag de leukste dag van de week wordt waar iedereen met een fijn gevoel op terug kan kijken.

Mocht u vragen hebben dan ben ik elke woensdag na schooltijd op het schoolplein te vinden.

Even voorstellen (Kerstin):

Mijn naam is Kerstin Kruizinga, ik ben 23 jaar en derdejaarsstudent Vaktherapie Beeldend (ook wel bekend als kunstzinnige therapie) aan de Hoge School in Leiden.

Ik ben sinds oktober aanwezig op de Johannes Postschool als stagiaire! Ik ben hier drie dagen per week, van maandag tot woensdag.



Wat is Vaktherapie Beeldend?

Vaktherapie is mensen helpen doormiddel van kunstzinnig werken. Bij Vaktherapie Beeldend doen we dit meestal doormiddel van schilderen, tekenen en boetseren, maar er is van alles mogelijk! Bij Vaktherapie wordt er gekeken naar de mens in zijn geheel, en naar wat iemand nodig heeft om zich weer goed te voelen en lekker in zijn vel te zitten.

Mijn werkzaamheden op de Johannes Postschool zijn heel divers. Zo geef ik klassikale kunstzinnige oefeningen aan de klassen, maar werk ik ook met kleine groepjes of 1 op 1 met een kind.

Als kunstzinnig therapeut kan ik kinderen ondersteuning bieden door wat extra aandacht te geven, een luisterend oor te bieden en actief te werken aan dingen waar zij tegen aanlopen of problemen mee hebben (hierbij kunt u denken aan faalangst, spanning, zelfvertrouwen etc.) Het kunstzinnig werken kan ook dienen als een 'rustmomentje', bijvoorbeeld voor kinderen die snel overprikkeld raken.

De kunstzinnige momenten kunnen dus een therapeutisch of begeleidend karakter hebben, maar er is zeker ook tijd en ruimte bij mij voor leerlingen die gewoon graag creatief bezig zijn. Wanneer er therapeutisch of begeleidend gewerkt zal worden met uw kind, wordt er altijd van te voren toestemming aan u gevraagd doormiddel van een toestemmingsformulier.

De kunstzinnige momenten zijn momenten om vooral lekker 'te doen'. Eerdere kunstzinnige ervaring met bijvoorbeeld tekenen of schilderen is dan ook absoluut niet nodig!

Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u mij altijd een mailtje sturen op kerstin.kruizinga@gmail.com.

Ik kijk er naar uit om dit jaar creatief bezig te zijn op deze leuke school!

Even voorstellen (Chris):



Mijn naam is Chris van Wetten en ik zit momenteel in het tweede jaar van de PABO/leraar basisonderwijs en volg het traject van de Sportklas. Een aantal zal mij herkennen van mijn werk in de kinderopvang. Ik zal tot einde januari/begin februari bij juf Astrid in de kleuterklas stagelopen. Hier zal ik regelmatig lessen geven en kinderen begeleiden. Ik vind het super leuk om aan de slag te mogen in de onderbouw en ik heb er ook ontzettend veel zin in!

KIND OP MAANDAG

Het volk Israël is door de Eeuwige bevrijd uit Egypte. Ze maken een lange reis door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Het is een reis met vallen en opstaan, de weg kwijt raken en toch weer verder kunnen. Steeds opnieuw neemt de Eeuwige zijn volk bij de hand



Week 44 (26/10 - 30/10) – Wat geloof jij?

Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9

Twaalf verkenneren worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste verkenneren zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven?

Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezelt!

Numeri 22, 23 en 24: 1-25

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezelt hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.

Week 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je

Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12

Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is. Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer.

Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet

Jozua 1, 2: 1-24, 3 en 4

Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is.

Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand

Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26

Jozua komt een man met een zwaard tegen. 'Hoor je bij ons of bij de vijand?' vraagt hij. De man vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard.

SUPERBOEK.NL

Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is lezen vooral moeilijk. Superboek helpt hierbij! Bij Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of Jumboletter voor alle leeftijden. Bijvoorbeeld boeken zoals *Mees kees*, *Superjuffie of De Grijs Jager*. De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Het lidmaatschap hiervoor is gratis voor kinderen met een leesbeperking. Op school kunt u informatie krijgen (ligt bij de ingang), ook is deze te vinden bij www.superboek.nl.

GESLAAGD!

Sabine is vandaag geslaagd met vlag en wimpel voor haar assessment!

Van harte gefeliciteerd!



